

Islandfahrer-Nachtreffen

Beitrag von „60rawi“ vom 14. Januar 2010 um 17:56

[Zitat von Arndt](#)

[ot]@Ezio:

Wat will dä Ost-Holländer da vun uns?  [/ot]

Na ganz einfach:

Lieve vrienden,

De oost hollander wil jullie ermee zeggen, dat Borussia Mönchengladbach de geilste club van de wereld  is! Daarbij is de ranglijstplek onbelangrijk! Mooi is het om hoger dan onze Keulse vrienden te staan en om van Schalke af en toe de, door hun, zeker getelde punten, te jatten. Mocht het beiden uiteindelijk niet lukken dan zal de wereld toch gewoon verder draaien! Belangrijk is en blijft de vreugde aan het voetbal en ik geloof, dat zelfs jullie het zo zien.

Bedankt en een lieve groet aan jou en je familie!

Met vriendelijke groet,

Ralf 